

ΙΝΔΙΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η Σημασία της Ινδίας

- Ραγδαία είναι η οικονομική ανάπτυξη μετά την στροφή της χώρας σε μηχανισμούς της αγοράς και έμφαση σε νέες τεχνολογίες. Παρ' όλα αυτά το δύσκαμπτο κράτος και ο γιγαντιαίος δημόσιος τομέας με ένα σύστημα μεγάλων κρατικών παροχών δυσκολεύει για παραπέρα κινήσεις. Η εξέλιξη στις τεχνολογίες προήλθε από υψηλού επιπέδου ιδιωτικά τεχνολογικά ινστιτούτα με τέλεια κατηρτισμένους – και γνώστες της αγγλικής γλώσσας – αποφοίτους. Η υπόλοιπη παιδεία είναι χαμηλού επιπέδου εκτός από τις περιοχές που έχουν επέμβει οι τοπικές κοινότητες – δηλαδή, όπου οι περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν πάρει επάνω τους τις ευθύνες. Σκληρές είναι οι μάχες ανάμεσα σε παραδοσιακούς και μεταρρυθμιστές για την ψυχή της Ινδίας.

- Η Κίνα θεωρείται το σώμα και η Ινδία ο εγκέφαλος της ανάπτυξης της Ασίας.
- Στην Ινδία όμως υπάρχει σοβαρό κενό ανάμεσα στην ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας και την σχεδόν πρωτόγονη υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει αξιόλογη βιομηχανική υποδομή και η οικονομία κινείται σε επίπεδα ξεπερασμένης γεωργικής παραγωγής και ενός χαμηλού γενικά επιπέδου μεταποίησης.
- Το Κόμμα του Κογκρέσου είναι υπεύθυνο για την γενικότερη υπανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα μέχρι πρόσφατα υπήρξε και ο μοχλός για τις καινούργιες αναπτυξιακές κατακτήσεις. Στο εσωτερικό του γίνονται οι ζυμώσεις για την νέα Ινδία. Είχε όμως τεράστια φθορά. Που αποτυπώθηκε έντονα στις τελευταίες εκλογές.

- Η Ινδία στην διεθνή πολιτική σκηνή βρίσκεται κοντά στις ΗΠΑ και την Δύση κυρίως λόγω της αντίθεσης της στο ακραίο Ισλάμ. Βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Πακιστάν που ενσωματώνει τους γενικότερους φόβους της Ινδίας. Αυτό συμβαίνει επειδή το Πακιστάν διεκδικεί εδάφη της στο Κασμίρ, έχει αναπτύξει στην περιοχή αντάρτικο και υποθάλλει τρομοκρατικές ενέργειες (Μπομπάι). Πάντως το επίπεδο των σχέσεων της Ινδίας είναι καλό με το επίσημο καθεστώς του Αφγανιστάν και είναι αντίθετη με τους Ταλιμπάν.

Καλλιεργείται έτσι ένας φυσικός ανταγωνισμός με την Κίνα λόγω σχετικών μεγεθών και των σχέσεων του Πεκίνου με το Πακιστάν. Οικονομικές σχέσεις υπάρχουν με το Ιράν στον τομέα της ενέργειας και είναι γενικά καλές αλλά προσεκτικές οι σχέσεις με χώρες της ΝΑ Ασίας. Επίσης υπάρχει ανταγωνισμός με την Κίνα για τα ενεργειακά προϊόντα της Κεντρικής Ασίας. Η σχέση της Ινδίας και της Κίνας με την Ρωσία είναι ρευστή, επειδή το Κρεμλίνο τις βλέπει σαν ανταγωνίστριες δυνάμεις.

- Εκλογές έφεραν στην εξουσία Ινδουιστές εθνικιστές με εντονα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Συνήθως οι Ινδουιστές επέμεναν σε παραδοσιακές πολιτικές με έντονη αντίθεση με υπόλοιπες εθνικές-θρησκευτικές ομάδες. Αυτή την φορά υπάρχει ελπίδα ο Ναρέντρα Μόντι να οδηγήσει σε ενωτικές συμπεριφορές. Μουσουλμάνοι τον βλέπουν με ελπίδα όπως όμως και με φόβο και υποψία.
- Οι σφαγές του 2002 μουσουλμάνων από Ινδουιστές, όταν ο Μόντι μόλις είχε γίνει κεντρικός υπουργός (ουσιαστικά Πρωθυπουργός) της επαρχίας Γκουτζαράτ, ξυπνούν ακόμη ανησυχητικές αναμνήσεις. Πολλοί όμως υποστηρίζουν πως έχει τρέξει πολύ νερό αυτά τα 10 χρόνια κάτω από τη γέφυρα, και πως τα πράγματα έχουν αλλάξει.
- Τρεχούμενο νερό, χαμηλοί λογαριασμοί νερού, τα βασικά της ομαλής καθημερινής ζωής είναι αυτό που ζητά ο κόσμος. Και οι μουσουλμάνοι ελπίζουν με βάση τα αποτελέσματα της πολιτικής του στην επαρχία του. Το κόμμα του, το Bharatiya Janata party (BJP), το χήφισαν πολλές χιλιάδες μουσουλμάνοι αν και πολλοί άλλοι το θεωρούν διχαστικό και βουτηγμένο στο αίμα. Η πλειοψηφία όμως – τεράστια – που τον στήριξε ελπίζει...

- Μοναδική ευκαιρία αναζωογόνησης της οικονομίας, που υποσχέθηκε, αλλά και συσπείρωσης και επανένωσης της διχασμένης κοινωνίας που τραυματίστηκε βαθιά από την διάσπαση του 1947 που οδήγησε στην δημιουργία του μουσουλμανικού Πακιστάν (Κράτους του Θεού).
- Οι περισσότερες προεκλογικές του ομιλίες αναφέρονταν στην οικονομία και δεν έδιναν έμφαση σε ιδιαίτερες ινδουιστικές επιδιώξεις . Ασκησε κριτική στο Κόμμα του Κογκρέσου που είχε τελματώσει την αγορά και είχε αποτύχει σε πολλούς κοινωνικούς αλλά και διεθνείς στόχους.
- Επιμένει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην δημιουργία αυτοκινητόδρομων, στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού με την Κίνα και στην δημιουργία θέσεων εργασίας για το 1 εκ νέων Ινδών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας κάθε μήνα !!
- Ο κ. Μόντι διακήρυξε προεκλογικά [“toilets before temples”](#) (οι τουαλέτες προηγούνται των εκκλησιών) κι’ επιμένει πως «Πρώτα η Ινδία» θα είναι η θρησκεία της κυβέρνησής του και το Σύνταγμα το Ιερό Βιβλίο.

- Υποσχέθηκε επανειλημμένα να δουλέψει για όλα τα 1.25 δισ. Ινδούς, που περιλαμβάνει βέβαια και τα 175 εκ μουσουλμάνους. «Για να οδηγηθεί η Ινδία στον 21^ο αιώνα χρειάζονται δέκα χρόνια» είπε, – άρα τουλάχιστον δύο εκλογικές αναμετρήσεις . Κατά συνέπεια ενότητα, συνέχεια και στήριξη από όλους – όχι μόνο ινδουιστές.
- Θέλει να τον θυμούνται σαν τον μεγαλύτερο πολιτικό ηγέτη της Χώρας, μετά τον Τζαβαρχάλ Νέρου, υποστηρίζουν αναλυτές που τον γνωρίζουν.
- Το πρόβλημα είναι πως μεγάλο κομμάτι της οργανωμένης του βάσης προέρχεται από το Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organisation of National Volunteers) RSS, που αποτελείται από Ινδουιστές εθνικιστές που υποστηρίζουν πως οι μουσουλμάνοι πρέπει να πάνε στο Πακιστάν, να ζήσουν με τους ομόθρησκούς τους.
- Κι ο ίδιος ο Μόντι ήταν πιστό για χρόνια μέλος του RSS αλλά προσπαθεί να χαμηλώσει τους τόνους και να τους οδηγήσει σε διαλλακτικότερες στάσεις. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο και εκεί θα δοκιμασθεί η αντοχή του (Καπέλα όλων των φυλετικών και θρησκευτικών υπδιαιρέσεων από Punjab στη Δύση μέχρι Arunachal Pradesh στην Ανατολή - πλήν μουσουλμάνων) .

- Η δολοφονία 50 ατόμων στις Hindu-Muslim συγκρούσεις πέρυσι στην περιοχή Muzaffarnagar στο κρατίδιο Uttar Pradesh, και πρόσφατα κοντά στο Meerut, υπάρχει ανησυχία για παραπέρα αναστατώσεις είτε από ακραίους Ινδουιστές, είτε από πληρωμένους ταραξίες από πολιτικούς αντιπάλους του Μόντι, είτε από ανθρώπους του Πακιστάν.
- Κάποιοι αποκαλούν τον κ. Μόντι «έναν οικονομικό μεταρρυθμιστή μεγαλωμένο όμως σε ένα ξενοφοβικό περιβάλλον» και ζητούν να μην μετατραπεί η Ινδία σε ένα «γκετοποιημένο κράτος».
- Μόνο 9% της μουσουλμ. ψήφου πήγε στον κ. Μόντι αλλά ήταν τουλάχιστον το διπλάσιο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.
- Ο Μόντι θαυμάζει τον ιστορικό αυταρχικό ηγέτη της Σιγκαπούρης Lee Kuan Yew, και ήδη έδειξε έντονα στοιχεία μοντερνισμού με την εντυπωσιακά αποτελεσματική και υψηλής τεχνολογίας προεκλογική του εκστρατεία.
- Αριστεροί thinkers, όπως ο νομπελίστας Amartya Sen, δεν τον συμπαθούν βλέποντάς τον σαν υποστηρικτή του καπιταλισμού. Για κάποιους αυτό είναι ενθαρρυντικό στοιχείο για την πορεία του.